

STEUN BIJ EEN HUMANE DOOD IN EIGEN REGIE



Voor rond de warme kachel bij de lichtjes van de kerstboom

Het is weer tijd om in onszelf neer te dalen en te reflecteren op wat geweest is en gaat komen. Om



open die we gedurende
zen of waar we in de
geschikt moment voor
hebben met mensen die
l, bij gebreke daarvan,
ofessioneel opzicht
vertrouwen stellen. Onderwerpen waarbij we
onder ogen zien dat we tijdelijke wezens met een
begin- en eindpunt zijn.



Over ons beginpunt hebben we niets te zeggen gehad. We werden geboren en het leven heeft zich voor ons ontvouwd. Willen we het op zijn beloop laten of willen we het enigszins dirigeren? En wat is "het"? Het leven of het levenseinde? En is er leven zonder einde aan dat leven? Zit in leven niet tevens levenseinde besloten? En als we dat bevestigend beantwoorden, willen we behalve over ons leven ook nog iets over ons levenseinde te vertellen hebben?



...or dat u rond de
...ur voor een goed
...rdere van uw dierbaren
...an intimi, dat u zich in alle
...een gesprek met uw
...erzorger,
...maatschappelijk werker of andere professional
...waarin u vertrouwen stelt.



Een bedoeling daarbij kan zijn om af te tasten of u op die dierbare(n) of professional(s) een beroep kunt doen wanneer u zelf niet meer in staat bent om “het” nog te regelen. Dat is bijvoorbeeld bij leven het geval wanneer u door een beroerte uw wil niet meer kenbaar kunt maken, onverhoopt in coma komt, dement wordt of anderszins als wilsonbekwaam moet worden beschouwd. En dat is sowieso na uw overlijden het geval wanneer al datgene dat als gevolg van uw overlijden dient te gebeuren, maatregelen van anderen vergt.

Wat wilt u geregeld zien wanneer u bij leven in de omstandigheid terecht komt dat u zelf niet (meer) aan het roer van het schip kunt staan? En wat wilt u dat er na uw overlijden gebeurt? Wie moet er uw belangen behartigen wanneer u bij leven



wordt en wie wilt u de
die na uw overlijden
n? Hoe wilt u herinnerd
het verhaal komt te
verteld? Is de gene(n)
lt van uw diepste

verlangens op de hoogte? Verlangens met betrekking tot medische en persoonlijke zaken maar ook verlangens met betrekking tot uw geld en bezittingen en met betrekking tot uw vriendenkring of huisdier(en), ja zelfs verlangens voor “als ik later dood ben en wat ik dan zou willen”.

De dagen die aanbreken lenen zich goed voor bespiegeling en dialoog hierover, ook vanwege de gemoedelijkheid en ontvanke lijkheid die velen van ons rond de jaarwisseling kenmerkt en ons



er te luisteren en naast
, ook vindingrijkheid en
anzien van uw

Maak van de
gebruik en stel het
ot de jaarwisseling

2018/2019 uit. Wij van De Einder zijn nagegaan uit welke lectuur u kunt plukken om dat gesprek te vergemakkelijken. We hopen dat er iets van uw gading tussen zit waarmee u de jaarwisseling op een fijne manier doorkomt. Alle goeds voor 2018 toegewenst! [Lees verder...](#)

Zelfbeschikking

Misschien moeten we
laatste wilpil maar
eigenwilpil noemen.



[Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.](#)



[Afmelden](#)

MailChimp